

## NIEUWS UIT DE VORIGE EEUW

### PLEGTIGE INHALING VAN DEN BURGEMEESTER TE CASTERLÉ OP DYNSDAG DEN 7E FEBRUARY.

Reeds van 's morgens vroeg wierd dezen voor alle inwoners heugelyken dag door het losbranden van geschut en musketten vrolyk aengekondigd. De eensgezinde jongelingen onzer gemeente hadden zich ten getallen van ongeveer honderd byeen verzameld, voorzien van schietgeweer, wapenen en vaendels om dien dag de eerewacht te houden en een twintigtal ruyters vormden zich om onzen achtbaren burgemeester tot op de grenzen van Casterlé tegemoet te ryden. Om negen uren des morgens rukte de eerewacht op naer Terlo, gehucht onder Casterlé om daer den heer Van Pelt, nieuw benoemden tweeden schepen uyt zyne wooning af te halen. Eene talryke menigte had zich reeds derwaerts begeven en verlevendigde niet weynig het anders zoo stille Terlo. Na dat de eerewacht zich heerlyk door de gulhertigheyt van den heer Van Pelt ververscht had, kwam zy in goede orde terug, vereerde de andere leden van het gemeente bestuer door het losbranden hunner schietgeweren en door hunne vrolyke gezangen. Tegen twee uren kwam den chef der ruyters in vollen draf de inwoners aenkondigen dat den burgemeester naderde. Dadelyk wierden de inwoners hiervan onderrigt door het luyden der klokken en weldra begaf zich de geheele gemeente als met éénen geest bezielde den burgemeester te gemoet.

Men zag er den oud-burgemeester gevolgd van eenige nieuw gekozene leden, den onderwyzer aen het hoofd van een dryhonderdtal kinderen, de twee gilden met hunne wapenen, vaendels en trommels, de eerewacht en honderden andere inwoners tot een kwartier uers van de merkt den burgemeester ter verwelkoming toesnellen. Na hem door eene beknopte maer toepasselyke aanspraek gegroet te hebben hoorde men onophoudelyk en uyt aller mond den blyden vreugden kreet aenheffen "lang leve onze burgemeester!" De eerewacht liet nu hare salvos met verdubbeling hooren, de ruyters toonde hunne bekwaemheyt door het rond ryden, de schooljeugd hief eenige liedjes aen in de wooning van den burgemeester en honderde stemmen weergalmden steeds van "lang leve onzen burgemeester!" Nu wierd de schooljeugd met wyn getrakteerd, de gilden, de eerewacht en de ruyters met bier en men dronk regt vrolyk onder het geroep "lang leve onzen burgemeester!" Des avonds eyndigde dezen heugelyken dag door eene prachtige illuminatie en het branden van pektonnen. Laet, zeer laet waren nog allen te been en nochtans heeft men geen ongeluk nog den minsten twist te betreuren. Lang zal dezen vrolyken dag tot eene aangename herinnering van Casterlés inwoners dienen en hun ten bewyze strekken dat eendragt onder hen den eenigsten middel is om openbare vermaken ongestoord te genieten.

Uit "Aenkondigingsblad 11/2/1843"