

Tielense slachtoffers van een V-2 bom op de Rex

Als antwoord op de geallieerde luchtaanvallen op hun thuisland ontwikkelden de Duitsers hun zogenaamde Vergeldungswaffens V-1 en V-2. Deze hadden de uitschakeling van de strategisch belangrijke Antwerpse haven voor de geallieerde opmars tot doel. Deze opzet lukte echter niet omdat de meeste bommen het havengebied niet bereikten en in de stad of de randgemeenten terecht kwamen of onderweg door luchtafweergeschut uit de lucht werden gehaald (V-1's).

Symbool van de ellende die dit mistreffen in Antwerpen veroorzaakte was de ramp waarbij de cinema Rex door een V-2 werd getroffen. Balans: 567 doden en meer dan 300 zwaargewonden. Onder de dodelijke slachtoffers twee Tielenaars en er zijn ook een derde.

Zaterdag 16 december 1944: V-2 bom op cinema Rex.

Die dag waren al verscheidene V-1's en één V-2 op Antwerpen ingeslagen. Toch weerhield het heel velen niet om de nieuwe sensationele western van Buffalo Bill in de bekende cinema Rex gaan te bekijken. Om 15u23 zorgde een V-2, voor dood en vernieling. Volgens het relaas van één van de gelukkige overlevenden slingerde een oranje-blauwe gloed zich door het cinemacomplex waarna duisternis intrad en enkel nog een hels lawaai, het gehuil en gekerm van de gewonden, en een verstikkende stofwolk de zaal vulde. Snel kwam de reddingsactie op gang en werden de gewonden verzorgd en de dodelijke slachtoffers overgebracht naar het Centraal Station of de zalen van de Zoo waar hun lijken netjes naast elkaar werden gelegd. Onder hen bevonden zich de lichamen van de twee enigste Tielens burgerslachtoffers van Wereldoorlog 2 met name Frans De Smedt en Karel Van Bouwel.

Cinema Rex in plaats van de Cineac.

Sinds de bevrijding van Antwerpen werkten de drie Tielense vrienden Frans De Smedt, Sooi Soentjens en Karel Van Bouwel in de kantoren van het Centraal Station. Op zaterdag werd er gewerkt tot 's middags. Vermits de enige trein richting Tielen op zaterdag om 18u vertrok werd de namiddag veelal opgevuld in de cinema Cineac. Op zaterdag 16 december (de eerste dag van het Ardennenoffensief) opteerden Frans en Karel om echter de populaire western van Buffalo Bill in de Rex gaan te kijken terwijl Sooi de vertrouwde Cineac opzocht. Even later zou de lancering van een V-2 vanuit het Nederlandse Hellendoorn beslissen over leven en dood van de drie Tielenaars.

Tragedie in twee Tielense huishoudens.

Sooi, gebuur van de familie Van Bouwel, had zijn twee vrienden gemist in de trein en hij kwam bij thuiskomst meteen informeren naar enig nieuws van Karel. Hij durfde hen echter het verschrikkelijke gebeuren van de bomexplosie in de Rex niet mee te delen. Zondagmorgen beslisten vader Sjarel Van Bouwel en Staf De Smedt (broer van Frans) om poolshoogte te gaan nemen in Antwerpen. Kort na de middag kwam de telefonist Tuut Daneels met het verschrikkelijke nieuws beide gezinnen op de hoogte brengen.

In het station van Tielon werd er door het spoorwegpersoneel onder leiding van Staf Stappaerts een katafalk opgebouwd. De kisten met beide slachtoffers stonden er vanaf dinsdag tot de dag van de begrafenis opgebaard. Bijzonder veel collega's en vrienden kwamen Karel en Frans in het station groeten. Onder een massale belangstelling werden beiden ten grave gedragen.

Tielon rouwde om twee dorpsgenoten, slachtoffers van zinloos oorlogsgeweld.



Frans De Smedt °1926

Karel Van Bouwel °1924

Marc Nuyts

Bronnen:

Dossier "1939-1945 Wereldoorlog II vanuit Tielon gezien" – Leo Van Bouwel (Sep 2015)

Diverse krantenartikels Gazet Van Antwerpen

Diverse internetpagina's

Interessante filmbeelden:

Cinema Rex geraakt door Duitse V-2 raket: <https://www.youtube.com/watch?v=lkbOfC7nAul>

Bommen op de stad Antwerpen V-1 en V-2 1944-1945 originele Canvas documentaire

https://www.youtube.com/watch?v=HOt8_yMp0KY



Het resultaat van die ene V2 op cinema REX



Massaal veel volk op de herdenking van bevrijding en vliegtuigcrash in Vorsel