

## HERINNERINGEN UIT DE BRIEVEN VAN EEN EX-KASTELSE

"Hier een woordje van iemand die nog altijd geïnteresseerd is in het Kastelse nieuws wegens haar geboorte aldaar. Onze ouders en al mijn broers en zussen zijn daar geboren en onze nichten en neven wonen daar allemaal of toch in de streek.

Mijn vader (Jef Busser) heeft daar 25 jaar in de fanfare gespeeld en van in die tijd weet ik nog, al was ik nog maar 8 jaar toen we verhuisden, dat de muzikanten bij ons kwamen repeteren. We woonden daar op het kruispunt van Houtum, dicht bij de watermolen van Biermans, rechtover het café van Louis Leens zeiden we toen. (Dat die mensen ook Hermans heetten en zelfs familie waren, besepte ik toen nog niet). Naast dat café woonde Marie Leens of Hermans, haar tweede man Jacques Snoecks en twee zoontjes Jefke en Michelleke als ik me niet vergis. Alhoewel er in die tijd nog weinig auto's reden, is er toen één van die zoontjes (ik denk Jefke, maar zeker ben ik er niet meer van) onder een auto gelopen terwijl we alles aan 't inladen waren voor de verhuis naar Zandhoven op 2de kerstdag in 1935.

Er zijn nog een paar kleinigheden die ik me herinner, namelijk dat Paula Semer met haar familie (in de zomer van '35 denk ik) logeerde bij Jacques Snoecks. Vader Semer heeft toen een familiefoto gemaakt van ons, die hebben we altijd goed bewaard. Er zijn nog foto's gemaakt van onze oudste broer Vic met Oscar Semer, broer van Paula, op de hooiwagen.

Onze Fik en onze Jan weten waarschijnlijk nog meer te vertellen. Ze waren 17 en 14 jaar. Ons Mit was 16. Onze jongste zus Apollonia is in januari 1935 geboren. Ons Mit is haar meter, en omdat ze goed bevriend was met de zusters en er ook een Zuster Apollonia was, hebben we haar die naam gegeven.

Ons Mit heeft altijd gezegd: als we in Kasterlee gebleven waren, was ik non geworden.

Ons Louiske die doofstom was, verbleef in Antwerpen in een speciale school voor doofstommen. Ze kwam enkel in de vakanties naar huis. Ze is in oktober 1936 plots gestorven, maar ik heb nooit geweten waaraan.

Ik weet ook nog dat ik eens met aswoensdag een kruiskeben gaan halen in de bijtende koude en te voet, samen met moeder en ik denk ons Emma of onze Jos onder de mantel, die moeders toen nog droegen.

Tante Wis woonde in Goor en op een keer wou ik na 't school mee naar tante Wis met Bertha, maar ik mocht niet van Irma, anders zouden mijn ouders ongerust zijn, maar zover dacht ik natuurlijk niet na.

Dat ze bij Peenen het groot lot van 1 miljoen gewonnen hadden, weet ik ook nog.

Dan moest ik nog eens naar een conferentie of zoiets met nog iemand, het was een nogal zwaar gebouwde. Wat we daar moesten doen, of waarom we daar waren, is me nog steeds een raadsel.

Mijn vriendinnetjes waren Lien, dochter van Sus Kas, Zientje Nietveld en Trees Bayens of Buyens.

Een paar namen van mijn klas : Celine Peenen, Emma Donkers, Stans Donkers had lang haar (of ze in mijn klas zat weet ik niet meer), en nicht Irma Leysen.

We reden ook eens met de hooiwagen naar Goor. We waren nog niet ver weg of we zagen de wittekop Louis Bayens met ons speelgoed in een wagentje naar huis lopen. Iemand van ons, ik weet niet meer wie, is dan van de wagen gesprongen en erachteraan gelopen. Wat er daarna gebeurd is weet ik niet meer.

Onze Jan is ook eens bijna verdronken in de Nete aan de Watermolen. Hij was er van het bruggetje ingevallen.

Met nieuwjaar kregen onze Jos en ik altijd een vierkante peperkoek met suiker op van Zibske.

Met St.-Thomas, 's morgens, als we gehoord hadden dat onze Bezu (grootvader of Busser) was opgestaan, sloten we hem altijd voor de deur, en dan zongen we van "thomas wa beloofde", dan kregen we altijd ne perrette.

Met St.-Niklaas zette vader een mand beten buiten op de beetgroef voor den ezel. Ooit vroeg ik eens een pop met daarvoituur. Ik kreeg een klein poppetje met een blauw caoutchouc kleedje aan, dat ben ik nooit vergeten.

In de buurt waar nu de Zaardendijk is, denk ik, woonden twee ongetrouwde broers Oome. Daar heb ik de eerste radio gezien en gehoord. We mochten er gaan luisteren, waarschijnlijk naar het kinderuurtje, dat weet ik ook niet meer. Wel weet ik nog dat ze ne witte hond hadden.

Waar nu het Engels kerkhof is, stonden vroeger dikwijls

zigeuners en dan durfden we daar bijna niet voorbij als we naar school gingen. Als er dan iemand van de burens bij was, waren we niet bang.

De morgen toen ons Apollonia geboren is (29/1/'35) kwam ons Mit ons oproepen. Ze zei dat we een kinneke gekocht hadden. Ik geloofde dat niet, ik stelde mij voor, dat het eentje was dat al rond liep. Ik had nog nooit over kinnekes kopen gehoord. Toen we in de kamer kwamen zei ik : ziede wel dat 't nie waar is, maar toen zei ze : "kom hier maar eens kijken", ons moeder lag toen nog in 't bed in de grote kamer met het kindje naast zich.

In mijn jongste kinderjaren in Kasterlee was ik waarschijnlijk ne kapoen. Het laatste schooljaar zat ik bij zuster Apollonia en een paar maanden voor we verhuisden zei ze eens : "Ik zal blij zijn dat ge weg zult zijn" of toch zoiets in dien aard. Een paar dagen voor we vertrokken heeft ze dat wel herroepen.

De stoomtram met bedevaarders van Scherpenheuvel kwam elk jaar langs ons deur. Wie het ons wijsgemaakt heeft, weet ik niet, waarschijnlijk zal onze va dat wel geweest zijn, maar we moesten dan een soort nestje maken, (ik weet niet hoe ik het anders moet noemen) goed zichtbaar tegen de macadam, dan zouden de bedevaarders daar moppen ingooien. Wij verstopten ons dan tegen dat de stoomtram arriveerde, maar moppen gooiden ze natuurlijk nooit.

Met Sinte Greef bakte vader haantjes. Die werden op een stokje gezet met een pluimpje op. Dan zongen we : "De Greef van halfvasten, wat heetem meegebracht ? Een hentje op een stekske, en daar een pluimke op. Mieke, mieke, tip tip tip. En Janneke in zijn hemslijp !"

Ons Mit en Roos Verachterd hebben ooit eens, ik weet niet meer in welk jaar, toen we al lang in Zandhoven woonden en Roos in Oostmalle, naar Houthum kermis geweest. De boeren herkenden Roos direkt, maar ons Mit niet. Ze hebben het daar heel plezant gehad.

Onze Fik, den oudste, woont in dezelfde straat in Duffel als Herman De Ceuster. Hij heeft zijn 70ste verjaardag in 1988 in Kasterlee komen vieren in één van de hotels op de Geelse baan naast de kabouterberg. Daar hadden zijn vier zonen voor gezorgd.

Zo... dat waren nog wat herinneringen..met de beste groeten van

HILLEN-HERMANS - Looieweg 133  
- 2310 RIJKEVORSEL (03/3146222) "

